

Om at passe på Danmark og hinanden .

-I Coronaens tid

Nonius Svinghage April 2020

Vi skal ha' "Omsorg" - "Passes på"
Fra vi kan' kravle eller gå.
Så DE må vide - hvor vi er .
og hvem vi ser og hvad vi gør.
Om hvem vi kysser og gir hånd.
til fler' end de med "blodets bånd".
Om vi står sammen - "hver for sig"
og holder afstand - "du og jeg".
Og krammer, uden' at spritte af.
Det går slet ikke ! - Uh ha da da

DE vil vor allesammens vel,
vi kan jo ikke rigtigt selv,
på trods af,vi så gerne vil.
Så derfor vil DE hjælpe til.

Først sku ', "de gamle" ku 'det selv,
og tænke på det fælles vel,
og blive ved,med at klø på
til længe efter de ku' stå.
Nu skal de også passes på,
og isoleres fra "de små"
De ku' nok ikke ' - alligevel,
forstå at passe på sig selv.
Så vi må håbe de forstår
De ser de børn til næste år.

Og hver gang vi vil købe noget,
så vil DE gerne hjælpe på'et.
Så vi kun køber det vi bør
og ikke alskens tilbehør,
som andre mangler mer' end du.
og *Hold så afstand ! - Lille du.*

Og hvis du "hamstrer" blot fordi
du tror,at ballet er forbi,
at det bliver knapt med mer end alt.
La' vær ! - for det du gør - er galt.

Og hvis du føler dig lidt skidt,
og tar' en lille flaske sprit,
så husk på Biblens "tand for tand".
Vor Vrede rammer alle mand.

DE tænker på de "manges" vel
På "de der egentligt godt kan selv"
De "andre" uden NEM –Idé
De gamle – de der går med ble.
De syge – de der ikke ved ,
hvordan det hele det går til.
De må vel se at få det lært.
Det kan vel ikke vær' så svært
Når VI nu hjælper - Passer på,
at de kun gør det - som de må.
Så kan det ikke mer gå galt
Gør bare det I får fortalt.

Når man er DANSK er det normalt
at næsten alting - det går galt.
med bedreviddets bagklogskab
Nu er det tid til FÆLLESSKAB.
Vis SNUSFORNUFT om det du tror
TÆNK - før du blir' et "Lemmingkor"
La' vær og vælg en anden vej,
end den du før fandt "Supersej".
Giv hånd og kys og kram og tro
på livet - på det nok skal gå.
Pas på de svage og hold fred.
Stå sammen - vis SAMHØRIGHED
Og lev så livet liss'om før
som MENNESKE - der tror og tør.

Efterskrift.

I må godt vaske lidt mere hænder i fremtiden Det kan kun gavne.

De værste ulykker som Coronaen har ført med sig

- "de gamle" bliver igen slået i hartkorn med "de svage".

Der er over 1 mio danskere over 65 år. 85 % af dem modtager hverken hjemmehjælp eller opholder sig på plejehjem. De klarer sig selv. Nogle af dem er naturligvis økonomisk eller helbredsmærssigt "svage".

- det bliver gjort tragisk og unaturligt at dø.

Der dør årligt ca 55.000 danskere eller ca 150 personer om dagen af en lang række årsager. Dødsfald der også tilskrives Corona er medio april 2020 i alt opgjorte til under 300. De fleste af de der dør af Coronarelaterede årsager ville sikkert være døde indenfor kort tid af andre dødsårsager.

Men der er også sket noget godt

En klarere adskillelse af politik og saglighed

Det er både legitimt og nødvendigt at der kan og bliver sondret mellem Politik og saglighed/faglighed

Mange beslutninger kan ikke træffes på et snævert sagligt/fagligt grundlag , men må afveje en række hensyn der ikke kan kvantificeres eller sammenlignes f.eks angst. mod økonomi.

Regeringens politik til at håndtere Coronaen synes på nuværende tidspunkt også at være vellykket