

Coronatanker - *Snyltegæsten og Syndebukken*

Nonius Svinghage 29/4 2020

Du kom udefra
ubuden
ubemærket
Det var ikke vores skyld du kom
Du kom bare

Nu er du her
Bare du ville tage hjem igen.

"Tredie dags gæster" og "Gammel fisk" lugter ilde - Siger man.

Du har været her alt for længe.
Vi vil have Danmark tilbage .

Hvorfor kom du - Kunne du ikke lade være ?
Var vi for uimodstæelige i vores uberørthed?

Hvem er ***Syndebukken?***

Var det Kinesernes skyld ?
eller CIA 's?
eller Negerne 's?
eller "De rige's" ?
eller 5G teknologien ?
eller Globaliseringen ?
eller de mange flere mennesker i verden - *et uudtømmeligt spisekammer* -
for en nyfødt virus der gerne vil ud og se sig om ?

Var det GUD's straf mod de syndige mennesker ?
I så fald hvilken GUD - og for hvilken synd ?
For du hjemsøger jo os alle.

Det var i hvert fald ikke vores skyld at du kom .
Som et uønsket ferieminde.
Det var ikke med vilje vi tog dig med hjem.

Hvor længe bliver DU ?
For altid ?
Skal vi bare lære at leve med dig?
Vil du have "*fast plads*" hos os, som alle de andre snyltegæster vi har lært at leve med.

I lyst og i nød.

Der dør jo ikke flere mennesker i verden nu end før

- *i gennemsnit*

Vi bliver stadigvæk flere og flere

og vi dør heller ikke tidligere.

Vi lever stadigvæk længere og længere

- *i gennemsnit*

De der dør er som altid de gamle og de svage.

- *Naturens orden.*

Der skal gives plads til det nye og de nye.

Skal vi bare ignorere dig ligesom vi fortrænger mange af menneskets øvrige livsvilkår - ufred, forurening, ulighed ,uvidenhed ,usandheder , usund levevis osv.

De påvirker os mere end du .

Skal vi bare leve med dig som du er og vende tilbage til det liv vi havde før ?

Sammen med dig og på trods af dig.

Når vi ikke længere er bange for dig, så går det hele sikkert meget lettere.

Efterskrift :

Hvad siger du - Vil du bare hjælpe os ?

- med at komme af med nogle af de andre snyltegæster - som influenzaen og de forkølelser vi lever sammen med , så vi ikke behøver at gå snottede rundt hele tiden -

Vi skal bare vaske hænder lidt mere ! Det har vi lært.

- med at få mere frisk luft omkring os, og få mere tid til os selv og vores børn .

Vi behøver ikke alle sammen køre på arbejde - samtidigt hver morgen , i hver sin bil for at tale i telefon med hinanden, men at vi kan gøre meget af det hjemmefra .Vi behøver heller ikke rejse langt væk med fly for at tale med hinanden i kort tid og så flyve hjem igen. *Selv om det naturligvis ikke gælder for alle.*

- med at forstå at politiske partier ikke altid behøver at se ud som om de er uenige om alting , når de egentlig ikke er det , men at de godt kan arbejde sammen om at løse vores problemer.

- at vi kan klare meget når vi gør det sammen.

"At leve er at lære - at lære er at leve"

Mon vi vil lære noget af Coronaen ?